

DE WAARHEID OVER KERSTMIS

Wat is de oorsprong van Kerstmis?...is het Bijbels of heidens? Hier volgen indrukwekkende FEITEN die mogelijks jou zullen verbazen! Ken je wel de oorsprong van de kerstboom of “santa claus”, de marretak of de gewoonte van cadeautjes geven?

Is kerstmis echt het vieren van de geboorte van Yahsjoea? Werd hij geboren op 25 december? Vierden de apostelen of de vroege Nieuw Testamentische Gemeente kerstmis? Weet je wel wat *de Bijbel* leert over kerstmis? Sta stil en ga na! Slechts weinigen weten WAAROM ze de dingen doen die ze doen of WAAR onze gewoonten vandaan komen! We werden geboren in een wereld gevuld met gewoonten. We groeiden daarin op, deden die, vonden ze vanzelfsprekend maar VROEGEN ONS NOOIT AF WAAROM!

EEN HEIDENS, GEEN CHRISTELIJKE FEEST

Men neemt aan dat kerstmis de belangrijkste van de christelijke feestdagen is. Zonder er ooit vragen bij te stellen, we hebben blindelings diens gewoonten aanvaard als zijnde een leerstelling die terug te voeren is op het Nieuwe Testament. We zijn ervan uitgegaan dat Yahsjoea' geboren werd op 25 december en dat het Nieuwe Testament deze dag markeer als het belangrijkste christelijk feest. We zijn ervan uitgegaan dat we cadeautjes geven om de 'wijze mannen' dat deden bij Yahsjoea' als kind. Het woord “kerst-mis” betekent “mis van Christus” of zoals het later verkort werd “kerstmis”. Het kwam tot stand als een rooms katholieke misdienst. En waar haalden zij dat vandaan? Van de HEIDENSE december 25 viering, als zijnde de geboorte van de ZONNEGOD! Het is eigenlijk een heel oude ceremonie uit de Baäl aanbidding, dewelke de Bijbel veroordeelt als zijnde de verschrikkelijkste afgoderij! Kerstmis wordt zo goed als NIET VERMELD in het hele Nieuwe Testament. Het werd nooit in acht genomen door de

Apostelen, Paulus of de rest van de vroege ware Congregatie! Het idee dat Yahsjoea werd geboren op 25 december is één van de FABELS waarvan de apostel Paulus profeteerde (2 Tim 4:4), dat het de wereld zou misleiden in de laatste dagen. De simpele waarheid is dat kerstmis NIET de Messias zijn geboortedag is! En dit feest, hoe belangrijk het ook lijkt, is niet christelijk maar van Babylonische oorsprong! Maakt dat écht een verschil? Is het niet toegestaan om het alsnog te vieren? Is de “kerst sfeer” niet iets goed en leuk, ongeacht wat de oorsprong ervan is? LATEN WE KIJKEN!

Yahsjoea' NIET geboren op 25 december

Laten we nu het interessante BEWIJS gaan bekijken! Wanneer werd Yahsjoea' geboren? Yahsjoea' werd niet eens in het winter seizoen geboren! Ten tijde dat hij geboren werd, waren er in hetzelfde gebied herders die zich ophielden in het veld, de wacht hielden over hun kudde in de nacht (Luk 2:8). Dit zou nooit kunnen plaatsvinden in het land Israël in de maand december. De herders brachten hun kudden altijd naar de berggebieden en velden en brachten hen niet later binnen dan 15 oktober, om hen te beschermen van het koude regenseizoen dat daarna volgde. Let er ook op dat de Bijbel zelf ook bewijst, in Hooglied 2:11 en Ezra 10:9+13, dat de winter het regenseizoen was waar het onmogelijk was voor herders om zich op te houden in het open veld 's nachts. Het was een oud gebruik onder Judeeërs van die tijd om hun schapen naar velden of woestijnen te sturen rond de tijd van Pesah (vroege lente) en hen dan terug te brengen bij het begin van het regenseizoen, zegt de Adam Clarke commentary, vol 5, pagina 386. Verder zegt deze autoriteit dat: “toen ze daar waren, hielden de herders hen nacht en dag in de gaten, mits de eerste regen vroeg in de maand Marchesvan begon, wat gelijk staat aan onze oktober en november (beginnend midden oktober), zien we dat de schapen buiten in het open werden gehouden doorheen de zomer. Mits deze herders hun kudden nog niet hadden thuisgebracht, is het een verantwoord argument dat oktober nog niet begonnen was en dat onze Meester dus beslist niet kon geboren zijn op 25

december toen geen enkele kudde buiten in het veld was te vinden, noch kon hij later dan september geboren zijn mits de kudden toen wel 's nachts buiten waren in het veld. Omwille van dit moet zijn geboorte in december opgegeven worden. Het voeden van de kudden 's nachts in de velden is een chronologisch feit... zie de citaten van de Talmoedisten in Lightfoot.”

Elke encyclopedie of elke autoriteit, zal kunnen vertellen dat de Messias niet werd geboren op 25 december. De katholieke encyclopedie komt daar zelfs voor uit. De exacte datum van de geboorte van Yahsjoea' is ONBEKEND, zoals elke autoriteit toegeeft zoals elke autoriteit toegeeft maar moest ik genoeg plaats hebben dan kan ik genoeg verzen citeren die duidelijk erop wijzen dat het wel in de vroege herfst was, waarschijnlijk september, ongeveer zes maanden na Pesah.

Indien Yahweh wilde dat we de verjaardag van de Messias zouden vieren, dan zou Hij de datum waarop hij geboren werd niet geheim gehouden hebben.

Wat encyclopedieën zeggen

Er wordt geen woord gerept in het Nieuwe Testament, noch in de rest van de Bijbel, waar staat dat we kerstmis moeten vieren. De gelovigen van de eerste eeuw, die geleerd waren door Petrus en Paulus en andere apostelen, hebben het nooit of te nimmer gevierd. Er is GEEN ENKELE BIJBELSE AUTORITEIT om het te vieren, hoe gek dat ook lijkt. Maar waar komt “kerstmis” dan van? Mits het tot ons is gekomen is door de rooms katholieke kerk en geen autoriteit heeft dan die van de roomse kerk, laten we de katholieke encyclopedie lezen die door de hoogsteigen katholieke kerk werd gepubliceerd. Onder de titel “Kerstmis” leest men: “*Kerstmis was niet deel van de vroegste Kerkelijke feesten... het vroegste bewijs van dit feest stamt uit Egypte.*”.. “*Heidense gewoonten die draaiden rond de januari kalenders gingen over naar Kerstmis.*”

En deze waarheid wordt nog meer bevestigd: “...in de Schrift zijn het slechts zondaren die hun verjaardag vieren, niet de heiligen.”

Encyclopedie Britannica zegt: “*Kerstmis (m.a.w. de mis van Christus), vormde geen onderdeel van de vroegste feesten der kerk. Het werd*

niet ingevoerd door de Messias, noch door de apostelen of op enige Bijbelse grond maar werd achteraf overgenomen uit het heidendom.”

De encyclopedie Americana zegt dan weer: “KERSTMIS: Het werd, volgens veel autoriteiten, niet gevierd in de eerste eeuw der christelijke kerk, mits het algemene christelijke gebruik was om iemand zijn dood te vieren, dan diens geboortedag... De “communie”, dewelke ingesteld werd op Nieuw Testamentisch Bijbelse grond, is een herdenking van de DOOD der Messias.).”.. “...een feest ter herinnering hiervan (de geboortedag v.d. Messias) werd ingesteld in de vierde eeuw en in de vijfde eeuw gebood de Westerse kerk om dit eeuwige te vieren op de dag van het oude heidense Romeinse ‘geboorte der zon’ feest, mits er geen zeker kennis was van wanneer hij zou geboren zijn.”

Hoe deze heidense gewoonte deel werd van de Kerk

Heb je dat gelezen? Deze erkende autoriteiten op vlak van geschiedenis tonen aan dat Kerstmis, twee à driehonderd jaar lang NIET werd gevierd door gelovigen, wat een langere periode is dan de hele nationale geschiedenis van de Verenigde Staten! Het kruipte in de Westerse of rooms katholieke kerk binnen, tegen de VIERDE eeuw. Pas in de VIJFDE eeuw gebood de RKK dat het moest gevierd worden als een “christelijk” feest!

HOE SLUIPTE deze heidense gewoonte dan binnen in het zogenaamde Christendom? De Schaff-Herzog encyclopedie legt het duidelijk uit in diens uitleg onder “KERSTMIS”: “Het kan niet helemaal vastgesteld worden in hoeverre de datum van dit feest afhing van het heidense Brumalia (25 dec) dat volgde of het Saturnalia (17-24 dec), dewelke in het teken stonden van het vieren der “nieuwe zon”. Het heidense feest met zijn relletje en pretmaken was zodanig populair dat de christenen tevreden waren met een excuus om het te laten voortbestaan met weinig aanpassing in geest en manier van. Christelijke predikers van het Westen alsmede die van het Nabije Oosten waren niet tevreden met de lichtzinnige manier waarmee de verjaardag van Christus werd gevierd, terwijl de christenen in Mesopotamië hun Westerse broeders beschuldigden van afgoderij en zonne-

aanbidding omdat ze dergelijk heidens feest als christelijk waren gaan beschouwen.”

Vergeet niet dat de Romeinse wereld tot dan HEIDENS was geweest. Tot voor de vierde eeuw waren de gelovigen, weinig in getal alhoewel ze vermenigvuldigden en vervolgd door zowel de regering als heidenen. Maar met de komst van Constantijn als keizer, wiens belijdenis van het christendom in de vierde eeuw dat christendom op hetzelfde niveau plaatste als het heidendom, begonnen mensen in de Romeinse wereld nu dat geliefde christendom te aanvaarden met honderd duizenden.

Maar onthoud dat deze mensen groot werden met hun HEIDENSE gewoonten en een belangrijk onderdeel daarvan was dit afgodisch feest op 25 december. Het was een feest van pretmaken met diens speciale GEEST. Ze GENOTEN ervan! Ze wilden dat niet zomaar opgeven! Nu verklaart ditzelfde artikel in de Schaff-Herzog encyclopedie hoe Constantijn de zondagsheiliging erkende, dewelke de dag was van de heidense zonneaanbidding en hoe de heidense Manicheïsche invloed leed tot het gelijkstellen van de ZOON van Yahweh met de fysieke ZON, gecombineerd deze vierde eeuwse heidenen (die net christenen waren geworden) het EXCUUS gaven om hun 25 december heidense feest datum (geboorte van de ZON-god) om te zetten naar de geboorte van de ZOON van Yahweh.

En dat is hoe “Kerstmis” deel werd van het zogenaamde christendom! Hoewel men het een andere naam heeft gegeven, gaat het nog altijd om hetzelfde oude heidense zonneaanbiddingsfeest! Het enige wat VERANDERDE is hoe we het NOEMEN! Men kan een konijn een “LEEUEW” noemen maar het is en blijft toch een konijn.

Opnieuw uit de Britannica: “Zekere Latijnen, zo vroeg als 354, zouden de verjaardag verschoven hebben van 6 januari naar 25 december; wat toen een Mithraïstisch feest was of de geboortedag van de onoverwinbare ZON... De Syriërs en Armeniërs die trouw bleven aan 6 januari, beschuldigen de Romeinen van ZON-AANBIDDING en AFGODERIJ, volhoudend dat het feest van 25 december werd uitgevonden door enige leerlingen van Cerinthus...”

De ware oorsprong van Kerstmis

Maar indien wij Kerstmis kregen van de RKK en zij op hun beurt van het heidendom, waar haalden die heidenen het dan vandaan? Waar, wanneer en wat is dan de ware oorsprong?

Het is de grootste gewoonte van het rotte systeem dat veroordeeld wordt doorheen de Bijbelse profetieën en leerstellingen onder de naam BABYLON. En het begon en vind zijn oorsprong in het oude Babylon van Nimrod! Inderdaad, het stamt uit de tijd kort na de Vloed! Nimrod, kleinzoon van Ham zoon van Noah, was de echte uitvinder van het Babylonische systeem dat sindsdien de wereld in haar graap heeft, het systeem van georganiseerde krachtmeting, mens-gemaakte regeringen en rijken, gebaseerd op het concurrerende en winst makende economische systeem. Nimrod bouwde de toren van Babel, het oorspronkelijke Babel, het oude Nineve en vele andere steden. Hij maakte 's werelds eerste koninkrijk. De naam Nimrod is Hebreeuws en komt van het woord “marad” wat betekent “hij rebelleerde” (Gen 10:6, 8-12). Dankzij vele oude geschriften is veel geweten over deze man, die de grootste wereldwijde afvalligheid van Yahweh heeft veroorzaakt die de wereld domineert tot vandaag. Nimrod was zodanig kwaadaardig dat er gezegd word dat hij met zijn eigen moeder trouwde, wiens naam Semiramis was. Na zijn dood, zijn zogenaamde moeder-vrouw, begon Semiramis de leugenleer dat Nimrod nog verder leefde als een geestelijk wezen. Zij beweerde dat een altijd groene boom in die nacht was voortgekomen uit een dode boomstronk, wat symbool stond voor het voortkomen van nieuw leven uit de dode Nimrod. Op elke viering van zijn geboortedag, zo beweerde ze, zou Nimrod de altijd groene boom bezoeken en er geschenken nalaten. 25 december was de geboortedag van Nimrod. Dit is de echte oorsprong van de kerstboom.

Door haar verzinsels en plannetjes werd Semiramis bekend als de “koningin des hemels” en Nimrod, onder diverse namen, als de “goddelijke zoon der hemel”. Doorheen de generaties werd Nimrod in deze afgodische aanbidding bekend als de valse messias, de zoon van Baäl de zon-god. In dit verzonden Babylonische systeem waren de

“moeder met kind” (Semiramis en Nimrod herboren) centraal gesteld in aanbidding. Deze “moeder met kind” aanbidding verspreide zich over de hele wereld. De namen verschilden in alle landen want in Egypte was het Iris en Osiris maar in Azië Cybele en Deouius. In het heidense Rome was het dan weer Fortuna en Jupiter. Zelfs in Griekenland, China, Japan en Tibet werd een eigen versie van de Madonna gevonden, lang vóór de geboorte van de Messias!

Tijdens de vierde en vijfde eeuwen, toen de heidenen van de Romeinse wereld begon aan het “aanvaarden” van het nieuwe populaire “christendom” met honderdduizenden, droegen zij hun oude heidense gewoonten en overtuigingen met zich mee en verchristelijken zij dit alles met christelijke TITELS, de Madonna en het “Moeder en Kind” idee werden ook heel populair, vooral rond kersttijd. Elk jaar rond kerst zong men liederen zoals “Stille nacht, heilige nacht” met het alom bekende “Moeder en Kind” thema. Wij die geboren zijn in zulk een Babylonische wereld, opgevoed en ondergedompeld in deze dingen doorheen ons leven, zijn geleerd om deze dingen te eren als zijnde heilig en sacraal. WE VROEGEN ONS NOOIT AF WAAR DIT ALLEMAAL VANDAAN KWAM, ALS HET BIJBELS WAS OF VAN HEIDENSE AFGODERIJ AFKOMSTIG WAS!

We zijn VERONTRUST om de WAARHEID te leren kennen en sommigen voelen zich jammer genoeg beledigd door de SIMPELE WAARHEID! Maar Yahweh gebied Zijn trouwe dienaars “ROEP LUIDOP, spaar niet, verhef jullie stem zoals een trompet en TOON MIJN VOLK HUN OVERTREDINGEN!” Verontrustend als dit ook mag zijn, dit zijn de simpele feiten die gekend zijn door de geschiedenis en de Bijbel! De ware oorsprong van Kerstmis gaat terug naar het oude Babylon. Het is verweven met de georganiseerde afvalligheid waarmee satan een voor de gek gehouden wereld in zijn klauwen heeft. In het oude Egypte geloofde men altijd al dat de zoon van Iris (de Egyptische versie van de “Koningin des Hemels”) geboren werd op 25 december. Het heidendom vierde deze bekende verjaardag doorheen het leeuwendeel van de gekende wereld in de eeuwen vóór de geboorte van de Messias. 25 december is NIET de

verjaardag van Yahsjoea' de ware Messias! De apostelen en de vroege Congregatie hebben nooit of te nimmer de Messiaanse geboortedag gevierd. Er is ook geen enkel gebod in de Bijbel die zegt dit wel te doen. Nergens vertelt de Bijbel ons dat we de “moeder met kind” moeten aanbidden. De apostelen en de ware vroege Congregatie leden hebben dit nooit gedaan! De Schrift toont een kheroeb die zegt tegen Miriam: “Vrede zij met u, vol van genade! Onze Meester is met u.”.

Zij was enorm gezegend door Yahweh en dit is ook sindsdien door alle generaties herkend sinds die tijd maar dit betekend niet dat zij moet vergoddelijkt, aanbeden of een goddelijk wezen moet gemaakt worden want zij was slechts een mens. De wijdverbreide “Maria-aanbidding” als zijnde de “moeder van Jezus”, de leer van de onbevleete ontvangenis, dewelke haar omschrijft als een middelares tussen de mens en Yahweh, is allemaal niets anders dan een verderzetting van deze oude Babylonische afgoderij dat zijn oorsprong kent bij de sluwe misleiding van Semiramis, de vrouw van Nimrod! Het is volledig verweven met het “kerstmis” idee! Dusdanig is de oude afgodische “mysterie der chaldeëen”, gesticht door de vrouw van Nimrod, doorgegeven d.m.v. heidense religies, aan de katholieke kerk met nieuwe christelijk klinkende titels en vandaar aan de Protestantse denominaties en zo aan allen vandaag.

De oorsprong van de kerstkrans, marretak en de Yule boomstronk

Waar komt dan de MARRETAK gewoonte vandaan? Onder de oude heidenen werd de marretak gebruikt tijdens dit feest voor de zonnewende omdat het als heilig werd gezien voor de ZON, omwille van diens veronderstelde geneeskraft. De heidense gewoonte van onder marretak te kussen was een vroege stap in de nacht van pretmakerij en losbandigheid, die in het teken stond van de “oude zon” en de geboorte van de nieuwe ten tijde van de zonnewende. Marretak, heilig in heidense feesten, is een PARSJET! De rode bessen op de krans werden ook gezien als heilig voor de zonnegod. De Yoele boomstronk is in eigenlijk de “zonne boomstronk”. Yoele betekent “wiel”, een heidens symbool voor de

zon. En toch spreken praktiserende christenen vandaag van het “heilige YULETIJD seizoen”!

Zelfs het aansteken van vuur en kaarsen als zijnde een christelijke ceremonie is simpelweg een verderzetting van de heidense gewoonte waarbij de verdwijnende zonnegod aangemoedigd werd bij het bereiken van diens laagste punt in de zuiderlijke lucht!

De Americana zegt: “De krans, marretak, de Yoele boomstronk... zijn overblijfsels van voor-christelijke tijden.” HEIDENDOM dus! Het boek, *Antwoorden op Vragen*, samengesteld door Frederick J. Haskins, kan gevonden worden in openbare bibliotheken en zegt: “Het gebruik van christelijke kerstversiering kan volgens geleerden *teruggeleid worden naar heidense gewoontes* waarbij gebouwen en tempels werden versierd bij feesten die plaatsvonden rond de tijd van het huidige Kerstmis. *De kerstboom komt uit het oude Egypte*, en diens oorsprong is veel ouder dan het invoeren van Kerstmis”.

Inderdaad, zelfs de KERSTMAN!

Maar *allé* de lieve oude kerstman is toch zeker geen schepsel van heidense oorsprong? En toch is hij dat wél en zijn ware karakter is niet zo goedaardig en heilig als men veronderstelt! De naam “Santa Claus” is een verbastering van de naam “Sint Nicholas/Sinterklaas”, een Romeins katholieke bisschop die in de vijfde eeuw leefde. Wend je naar de Encyclopedie Britannica, vol. 19, pag. 648-9, 11de editie, waar te lezen staat: “Sint-Niklaas, bisschop van Myra... een heilige vereerd onder de Grieken en Latijnen op 6 december... een legende die vertelt dat hij de bruidschat betaalde voor drie dochters van een verarmde burger.. zou aan de basis liggen van de oude gewoonte om in het geheim geschenken te geven op de avond van Sint-Niklaas (6 dec.) en DAARNA IS DIT OVERGEHEVELD NAAR KERSTDAG. Daarom dus de associatie tussen kerstmis en sint-Niklaas...”

Doorheen het jaar straffen ouders hun kinderen als ze liegen. Maar dan, wanneer het kerstmis is, vertellen zij zelf aan hun kleine kinderen deze “Kerstman/Sint Niklaas” leugen! Is het daarom niet vanzelfsprekend dat wanneer zij opgroeien en de waarheid

leren, zij ook Yahweh gaan zien als een mythe?

Een klein jochie, enorm teleurgesteld omwille van “sinterklaas/santa claus” zei tegen een vriendje: “Inderdaad en ik ga deze “Jezus Christus” toestanden ook eens onder de loep nemen!”

Is het eerlijk om kinderen mythes en leugens te leren?

Yahweh zegt “Je zal niet VALS GETUIGEN!”, het lijkt dus wel goed te praten door menselijke redeneringen maar Yahweh zegt “Er is een weg, die JUUST lijkt voor een mens maar het einde daarvan is de DOOD.”!

“Old Nick” is ook een titel van de duivel! Is er een verband? Satan verschijnt als een “engel des licht” om te bedriegen!

Wanneer we dan de feiten bekijken, zijn we verbaasd om in te zien dat de gewoonte om kerstmis te vieren, totaal niet stamt van de ware gelovigen maar slechts een heidense gewoonte is, een van de valkuilen van BABYLON waarin onze mensen gevallen zijn!

Maar indien de Bijbel nergens vastlegt dat de apostelen of de vroege Congregatie dit feest vierden, houdt de Bijbel de lippen dan stijf i.v.m. kerstmis? De Bijbel spreekt wél over de kerstboom! Dit zal velen verbazen maar hier komt het:

Jeremia 10:1-6

“Hoor het woord dat YAHWEH spreekt tot jullie, huis van Israël. Zo zegt YAHWEH: Leer niet de weg der (heidense) natiën... Want de gewoonten der volkeren zijn ijdelheid. Want men hakht een BOOM in het bos met een bijl, het werk van de vakman. Zij versieren die met zilver en met goud, ze maken het vast me nagels en hamers, zodat het niet wiebelt.”

Dat is een gedetailleerde beschrijving van de kerstboom, en de Eeuwige noemt de kerstboom “de weg der natiën”, “ijdelheid” en “de gewoonte der (heidense) volkeren”. We worden geboden om deze weg NIET te leren noch te volgen! Deze passage beschouwt de kerstboom duidelijk als afgoderij. Het vijfde vers toont aan dat deze bomen niet kunnen spreken, wandelen en moeten gedragen worden. “Wees niet bang voor ze, want zij (de bomen) kunnen geen kwaad doen, noch is er goed in hen”.

Sommigen mensen verdraaien dit vers door te zeggen dat er geen kwaad zit in de kerstboom maar dat is beslist niet wat er hier bedoeld wordt.

We zijn in BABYLON en hadden het niet door!

Kerstmis en Sinterklaas zijn COMMERCIELE tijden geworden. Het wordt geholpen en in leven gehouden door de zwaarste verkoopcampagnes van het hele jaar. Een kerstman-pop en drie man die zich in Sinterklaas met twee Afrikaanse slaven verkleeden, is allemaal te zien in veel winkels. Reclames houden de schijn op en bedriegen ons met de zogezegde “prachtige kerstmis GEEST”.

De kranten die de reclames verkopen, drukken verbloemde reclames waarbij deze heidense tijd van het jaar met diens “geest” wordt uitvergroot en verheerlijkt. Een goedgegelovig volk is zodanig gewend geraakt hieraan dat velen zich beledigd voelen als men de WAARHEID vertelt! Maar de “kerstsfeer” wordt elk jaar in leven geroepen, niet ter ere van de Messias maar om TE VERKOPEN!

Zoals alle satanische misleidingen, verschijnt het als een “engel van LICHT” en als iets GOED. MILJARDEN worden jaarlijks uitgegeven ten tijde van deze verkoopgekte terwijl het DOEL VAN DE MESSIAS daaronder moet LIJDEN! Het vormt een onderdeel van het economische systeem van Babylon/Amerika!

Voor meer info i.v.m. heidense tradities die we hebben beërfd, lees ons boek “The Great Falling Away” en bezoek onze website www.coyhwh.com of schrijf gerust naar:

**Congregation of YHWH PO BOX 832
Carteret N.J. 07008 U.S.A.**